



Stichting Straatpastoraat Hoorn

Inleiding

Met enige trots bieden we u het jaarverslag aan van de Stichting Straatpastoraat Hoorn.

In de betrekkelijk korte periode dat onze straatpastor aan het werk is in deze prachtige stad, heeft ze zich een duidelijk zichtbare plaats verworven in de samenleving.

Het is het bestuur dan ook een genoegen om het werk van de straatpastor te faciliteren.

Persoonlijk prijs ik me gelukkig om maandelijks een goed gesprek met Esther te kunnen voeren over de wijze waarop ze haar werk vormgeeft. Ook meer persoonlijke vragen en ervaringen in het pastoraat komen op die momenten ter sprake. Daarover leest u in dit verslag verder niets, maar het is goed dat u weet dat ook aan dat aspect aandacht wordt besteed.

Het verslag m.b.t. de bestuurlijke zaken is beknopt. Zo gaat het ook in onze vergaderingen. We hopen in het volgend jaarverslag te kunnen schrijven, dat we het project ook na de pilotperiode voort kunnen zetten. De vooruitzichten zijn wat dat betreft overigens bemoedigend.

Na het verslag van de secretaris, treft u het overzicht van ons financieel reilen en zeilen aan. Het is fijn te mogen vaststellen dat er een redelijk solide financiële basis ligt onder het werk van onze stichting.

Tenslotte, voor de liefhebber, een zeer uitgebreid verslag van Esther zelf m.b.t. haar werkzaamheden onder dak- en thuislozen in onze stad. Mede namens de andere bestuursleden, dank ik u voor de belangstelling voor ons werk en wens ik u veel leesplezier.

A.C. (Ton) Heijboer, voorzitter



Stichting Straatpastoraat Hoorn

Jaarverslag 2016

Bestuursvergaderingen

In het jaar 2016 is het bestuur zes maal in vergadering bijeen geweest. Deze vergaderingen worden tevens bijgewoond door de straatpastor, mevrouw Esther Jeunink – van Wieren. Verder is de voorzitter van de Raad van Kerken Hoorn-Zwaag-Blokker, de heer W.J. Geerlings, regelmatig aanwezig als belangstellend volger van het werk van zowel het bestuur als de straatpastor. De stichting is ontstaan vanuit een werkgroep, die op initiatief van de Raad van Kerken het voorbereidende werk heeft gedaan. De vergaderingen verlopen vlot en in een goede, ontspannen sfeer.

In het eerste trimester is hard gewerkt aan het maken van ons eerste jaarverslag over 2015. Het staat op onze website www.straatpastoraathoorn.nl en is toegestuurd aan gemeentes in de regio, sponsors, de Raad van Kerken Hoorn-Zwaag-Blokker en uiteraard aan de ondersteunende instanties en fondsen.

De financiële onderbouwing van het pilotproject (de eerste drie jaar) is, mede door de niet aflatende inzet van onze penningmeester bij het genereren van fondsen, solide. Daarbij valt te denken aan de deelname van bestuursleden en anderen aan een sponsorfietstocht van de regionale Rabobank en het plaatsen van een donatieknop op de website van onze stichting. Daarmee is een extra mogelijkheid gecreëerd voor een spontane, individuele ondersteuning van het straatpastoraat in Hoorn.

Activiteiten straatpastor:

Het volgende hoofdstuk van dit jaarverslag is geschreven door onze straatpastor. Niemand kan beter haar activiteiten beschrijven dan zij zelf. Het bestuur heeft hiervoor het benodigde budget ter beschikking gesteld, al zijn we ook blij met de moeite die Esther ook op dat punt steeds weer doet.

Ze benadert regelmatig lokale ondernemers als potentiële sponsors, die haar werk veelal graag ondersteunen. Voor 2017 zal een aanvullend beroep worden gedaan op externe fondsen ter financiering van bijv. lunches, paas- en kerstmaaltijden en creatieve activiteiten met de doelgroep.

Vergoeding straatpastor:

Medio 2016 heeft de straatpastor aangegeven dat vanwege haar persoonlijke omstandigheden een betrekking in loondienst haar absolute voorkeur heeft boven het werken al ZZP-er. Voor die keuze heeft het bestuur begrip getoond en is ermee akkoord gegaan. De benodigde formaliteiten zijn eind 2016 afgerond, waardoor de straatpastor per 1 januari 2017 in loondienst treedt van onze stichting. Dank zij de uitstekende samenwerking tussen het straatpastoraat en de Hulpverlening vanuit de Westfriese Kerken, waarvoor Esther ook een dag in de week werkt, hebben we aan dat verzoek kunnen voldoen.

Per 1 januari 2017 zal de penningmeester van HWK ook functioneren als 2^e penningmeester van onze stichting en de loonadministratie onder zijn hoede nemen. We zijn erg gelukkig met deze oplossing, omdat op deze manier de loonadministratie efficiënt kan verlopen.

R.M. (René) Visser – secretaris



Stichting Straatpastoraat Hoorn

Financiën

Het jaar 2016 is een “goed” jaar gebleken. Niet in het minst omdat uit verslag van de straatpastor blijkt hoe “succesvol” haar werk is, maar ook omdat de penningmeester dit jaar met tevredenheid kan afsluiten. In dit onderdeel van het jaarverslag vindt u de jaarrekening en balans over 2016 en de meerjarenraming 2017-2019. Uit de toelichting blijkt dat op de langere termijn voorzichtigheid geboden is.

JAARREKENING 2016

	LASTEN		BATEN		
	begroting	werkelijk		begroting	werkelijk
Salariskosten 20 uur per week op jaarbasis	28.000,00	27.996,00	Bijdrage Diaconie/PCI Hoorn	10.000,00	10.000,00
Onkosten straatpastor	1.700,00	534,08	Bijdrage andere kerken	1.000,00	1.778,12
BTW over salaris straatpastor	0,00	3.436,65	Diverse giften	0,00	1.608,22
Bankkosten	150,00	145,67	Fondsen Rabobank	5.000,00	10.000,00
Bureau en bestuurskosten	1.000,00	285,36	sponsorfietstocht	250,00	250,00
Website/internet	720,00	401,12	Rente spaarrekening	50,00	52,90
Lidmaatschappen	0,00	300,00	Reservering 2016	12.690,07	8.000,00
Verzekeringen	125,00	-	Uit vermogen	3.333,00	3.333,00
Activiteiten en bijeenkomsten straatpastoraat	2.000,00	566,45			
Resultaat		1.356,91	Tekort	1.371,93	
Totaal lasten	33.695,00	35.022,24	Totaal baten	33.695,00	35.022,24

Balans 2016

	activa			passiva	
	1-jan	31-12		1-jan	31-dec
kapitaal			eigen vermogen	6.100,89	8.165,35
debiteuren	57,25	52,90	crediteuren	11,85	6,00
kas	66,65	0,00			
Raborekening r.c.	178,91	2.501,23	reservering	12.690,07	8.739,93
Rabospaarrekening	18.500,00	14.357,15			



Stichting Straatpastoraat Hoorn

	18.802,81	16.911,28		18.802,81	16.911,28
--	------------------	------------------	--	------------------	------------------

Toelichting bij de jaarstukken 2016.

Het jaar 2016 is afgesloten met een positief resultaat dat is toegevoegd aan het vermogen.

De belangrijkste oorzaak is dat fondsenwerving, bijdragen en particuliere giften in 2016 een kleine € 7.200 meer opbrachten dan was begroot.

De in het najaar op de website geïnstalleerde I-deal betaalknop was goed voor ruim € 200.

Tegenvaller was dat onze straatpastor als zzp-er vanaf 1 juli 2016 verplicht was BTW af te dragen over de gedeclareerde bedragen, wat een onvoorziene uitgave van bijna € 3.500 betekende.

Op een aantal andere posten werd minder uitgegeven dan begroot.

In 2016 is € 8.000 aan in 2015 al toegezegde bedragen ontvangen die reeds in de jaarrekening 2015 waren verwerkt. Die bedragen maken onderdeel uit van de post reservering op de begroting en de rekening.

Fondsen en instellingen die ons in 2016 steunden

Diaconie Protestantse gemeente Hoorn-Zwaag-Blokker

Parochiële Charitasinstelling RK-parochie H. Matteüs Hoorn

Parochiële Charitasinstelling Andijk

Stichting Predik het Woord

Insinger-stichting

Fundatie Sandheuvel Sobbe

Konferentie Nederlandse Religieuzen/PIN

Stichting Kansfonds

KBO afdeling Hoorn

Dick Laan Stichting

Eikstraatkerkfonds van de PKN Classis Hoorn-Enkhuizen

Steunfonds Diaconie Andijk/Wervershoof

Diaconie van de Protestantse gemeente Hoogkarspel

Diaconie van de Protestantse gemeente

Protestantse gemeente Stede Broec Medemblik

Nederlands Gereformeerde kerk Hoorn

Kerk en Wereld

PKN Stede Broec

Het project Straatpastoraat is vooralsnog opgezet voor een proefperiode van drie jaar en is gestart in het najaar van 2014. Het project eindigt op 31 december 2018 en wordt voordien tijdig geëvalueerd.

Het voortzetten van het project is voornamelijk afhankelijk van de beschikbare financiën.

Voor de komende jaren is een meerjarenraming opgesteld, waarin tevens het eerste jaar (2019) van het mogelijk definitieve project is opgenomen:



Stichting Straatpastoraat Hoorn

inkomsten	2.017	2.018	2.019	uitgaven	2.017	2.018	2.019
bijdragen kerken regio	1.000	1.000	1.000	salariskosten	28.000	28.000	28.000
Eikstraatkerkfonds	2.500	2.500	2.500	bestuurskosten	1.000	1.000	1.000
bijdrage kerk in actie	2.500	2.500	2.500	reiskosten	500	500	500
Rabobank sponsorfietstocht	250	250	258	onkosten straatpastor	1.200	1.200	1.200
Fondsen	12.500	12.500	0	bankkosten	150	150	150
Diaconie PKN	5.000	5.000	5.000	verzekeringen	125	125	125
PCI	5.000	5.000	5.000	onderhoud website	120	120	120
rente spaarrekening	50	50	50	telefoon en internet	600	600	600
uit vermogen	3.495	2.500		activiteiten straatpastoraat	2.000	2.000	2.000
				huur	600	1.200	1.200
tekort	2.000	3.595	18.587				
	34.295	34.895	34.895		34.295	34.895	34.895

Voor de jaren 2017 en 2018 zijn nog gereserveerde gelden beschikbaar van fondsen die voor de looptijd van het proefproject hebben bijgedragen. Duidelijk is dat voor het jaar 2019 en volgende jaren nieuwe fondsen/middelen gevonden moeten worden.

F. (Freek) Groenendijk
penningmeester



Stichting Straatpastoraat Hoorn

Van de Straatpastor

Het Straatpastoraat in Hoorn stelt zich ten doel: het bieden van psychosociale en pastorale aandacht en ondersteuning aan dak- en thuislozen in Hoorn en omgeving. Het is een manier om vorm te geven aan wat de kerken zien als hun opdracht ten aanzien van de meest kwetsbare groepen in de samenleving. Langs de weg van aandacht en ondersteuning hoopt het Straatpastoraat een wezenlijke bijdrage te leveren aan het welbevinden van de doelgroep.

In het Straatpastoraat wordt gewerkt vanuit de presentiebenadering. Als straatpastor wil ik goede, nabije en afgestemde zorg geven, professioneel en met liefde. Relaties zijn hierbij essentieel. Door echte aandacht ontstaat een wederzijdse ontmoeting. Als straatpastor ontdek ik wat er voor de ander op het spel staat. Alleen zo ontstaat er goed begrip van wat er voor hem/haar gedaan kan worden en wie ik als straatpastor voor hem/haar kan zijn.

Bij het werken vanuit presentie zijn aantallen, protocollen, doelen en regels niet zo belangrijk.

Dat geeft heel veel vrijheid en ruimte om te bepalen wat in een bepaalde situatie goede zorg is en wat er voor de ander belangrijk is. Het maakt het werk ook wel eens lastig; er zijn immers geen duidelijke grenzen aan de beschikbare tijd en wat er wel of niet tot mijn rol behoort. Binnen het straatpastoraat zijn dan ook veel verschillende werkvormen waar ik gebruik van maak - groepsgesprekken, individuele gesprekken, er-zijn, huisbezoek, verbinding leggen tussen straat, kerk en samenleving, een netwerk opbouwen en onderhouden. Wat er in die werkvormen gebeurt is altijd anders, afgestemd op die ene groep of op die ene mens die ik ontmoet.

In dit verslag hoop ik u iets mee te geven van wat er het afgelopen jaar zoal is gebeurd. Ik hoop dat ik hiermee niet alleen iets vertel over het werk dat ik als straatpastor doe, maar dat ik ook iets laat zien van de leefwereld van de mensen die we op het oog hebben. Om hen gaat het immers.



Terugblik 2016

Het werk van het Straatpastoraat heb ik vormgegeven aan de hand van drie pijlers:

- . persoonlijke aandacht;
- . zorg voor de hele mens;
- . verbinding leggen tussen straat, kerk en samenleving.



Stichting Straatpastoraat Hoorn

Ik zal proberen een beschrijving te geven van hoe elk van deze pijlers het afgelopen jaar heeft vorm gekregen, en zal daarbij korte voorbeelden geven van situaties of gesprekken.

Persoonlijke aandacht

Het belangrijkste onderdeel van het Straatpastoraat is de aandacht, het 'er-zijn'. Aanwezig zijn, aanklampbaar zijn, met een open agenda en ruimte voor dat wat op mij af komt. Inmiddels ken ik de plekjes waar de straat elkaar ontmoet – ik heb mijn vaste routes en kom ze meestal wel ergens tegen in bushokjes, op bankjes of gewoon op het asfalt van de parkeerplaats. Ik zoek hen op waar ze zijn, en het werk komt vanzelf op mij af. Soms betekent dat een luchtig praatje, soms een serieus gesprek, dan weer wat eten kopen voor iemand, of met iemand ergens mee naartoe gaan.

Bij de supermarkt kom ik K en P tegen. Ze zitten op de rand van de plantenbak een biertje te drinken. Ik fiets naar ze toe en groet ze, 'He, leuk jullie weer te zien, hoe gaat het?'

Beide groeten me en K antwoordt 'Nou het gaat niet zo goed, ik ben een beetje zenuwachtig'.

P verduidelijkt de situatie. 'Hij moet straks op bezoek bij zijn moeder maar ziet er nogal tegenop'.

Ik vraag K waarom hij er dan tegenop ziet. Hij legt uit dat hij moeite heeft met familie bijeenkomsten, omdat het altijd zo schijnheilig overkomt; meestal is er ruzie of wordt er niet gepraat, en nu moeten ze gezellig samen bij elkaar komen omdat zijn zus uit Amerika over is.

'Ga je anders met me mee?' vraagt K me. 'Met jou erbij is het niet zo erg'.

Ik geef aan dat ik dat best wil doen, maar K is alweer van gedachten veranderd.

'Nee, doe toch maar niet', zegt hij. Ik bied hem aan om met hem mee te lopen naar zijn moeder;

ze woont redelijk dichtbij. 'Heb je daar tijd voor dan?' vraagt K me. 'Jazeker, ik heb een hele lege agenda, ik heb overal tijd voor'. K staat op, 'Nou dat vind ik fijn, kom, dan gaan we!'

Hij gooit zijn biertje in de prullenbak en met de fiets aan de hand lopen we weg.

Naast dat ik buiten de plekjes weet en mensen daar opzoek, kom ik ook wekelijks in de opvang van het Leger des Heils. Daar weet iedereen (bewoners en medewerkers) wie ik ben en waarvoor ze me kunnen aanschieten – bij de straatpastor moet je zijn voor een luisterend oor en praktische hulp.

Met sommige mensen spreek ik persoonlijk af voor een bakje koffie bij de Hema, of een wandelingetje als het mooi weer is. Als iemand een eigen woning krijgt, ga ik vaak langs op huisbezoek; soms eenmalig en soms houd ik langer contact. De overgang van straat en opvang naar een eigen woning met alle verantwoordelijkheden van dien, is soms erg groot. Iemand die een plantje mee neemt, vraagt hoe het gaat, helpt waar nodig, en trouw langs komt, is dan erg fijn.

Het is weer vrijdagmiddag, mijn vaste dag dat ik bij het Leger des Heils op bezoek ga.

Ik heb een eigen tag en loop het gebouw binnen. Een aantal mannen zit tv te kijken en groeten me als ik binnenkom. R zit aan de tafel, achter de sjoelbak waar we straks vast een spelletje gaan doen.

'Estherrrr in de building!' roept hij lachend. Iedereen lacht. 'Jazeker!' antwoord ik hem lachend.

'Blijf je eten?' vraagt een ander. Nog voor ik antwoord kan geven komt H op me af ('Ik sta tweede voor een woning!') en vraagt F of ik even bij hem aan tafel kom zitten omdat hij iets voor me heeft. Hij zit al een kwartier op me te wachten, ik ben laat. 'Even mijn jas uitdoen en dan kom ik, ik blijf eten dus heb tijd genoeg om naar iedereen te luisteren'.



Stichting Straatpastoraat Hoorn

Het aantal contacten dat ik in 2016 heb opgedaan is moeilijk weer te geven; soms zie ik mensen eenmalig, soms vaker, en soms ontstaat er een langdurig contact. Als ik moet schatten, dan kom ik al gauw op 100 mensen waar ik contact mee heb gehad. Ik leer hen op straat kennen, of in de opvang van het Leger des Heils, in de opvang van DNO, bij het inloophuis van het Leger des Heils, of bij de inloop van De Brijder.

Zorg voor de hele mens

Het Straatpastoraat biedt zorg voor de hele mens. Dat betekent dat alle aspecten van het mens-zijn belangrijk zijn en aan bod mogen komen. Waar veel hulpverleners werken vanuit één specialisatie of gericht zijn op een bepaald probleem, probeer ik als straatpastor oog te hebben voor alles wat de aandacht kan vragen. De basis voor het bieden van goede zorg is, de kunst te zien waarmee iemand geholpen zou zijn. Bij de start van mijn werk als straatpastor vond ik dat nog wel eens moeilijk. Ik voelde ook de verplichting om dingen te moeten doen of organiseren. Daarom ben ik al snel een aantal dingen gaan doen – samen met iemand van de doelgroep heb ik een tijdje wat creatieve middagen georganiseerd, op vraag van iemand anders ben ik bezig geweest met sportmogelijkheden voor de bewoners van het Leger des Heils, ik heb een filmmiddag georganiseerd en een tweetal zingevingsbijeenkomsten. Dit alles met wisselend succes – voor sommige activiteiten bleek gewoon geen belangstelling te bestaan. Het heeft mij geholpen te ontdekken wat mijn taak is en welke criteria wezenlijk zijn bij de beoordeling van activiteiten. Niet het aantal activiteiten of bezoekers bepaalt de kwaliteit van dit werk, maar de echtheid van de ontmoetingen. De liefde en de zorg die eruit spreekt is het goede dat de ander ervaart.

Op basis van deze ervaringen ben ik bewuster gaan aansluiten bij wat ik vanuit ontmoetingen te horen kreeg. Zo hebben we met Pasen een gezellige paasbrunch gehad, en heb ik in de zomer met twee bewoners van het Leger des Heils een picknick georganiseerd. Deze activiteiten sluiten aan bij de behoefte: ontmoeting, een gezellig 'uitje', je gezien weten. In december van 2016 ben ik daarom gestart met een try-out om in deze behoefte met meer regelmaat te voorzien door elke week een zondagse lunch te organiseren. Bij de lunch zijn steeds vrijwilligers vanuit de kerken betrokken, en een enkele keer helpt één van de bezoekers mee met de voorbereidingen. Elke lunch wordt geopend met een stukje uit de bijbel, gebed of korte overdenking. Soms maak ik een hoekje waar een kaarsje gebrand kan worden – een manier van bezinning waar goed gebruik van wordt gemaakt. Het aantal bezoekers verschilt per keer – van 3 tot 13 bezoekers – maar het is altijd goed. In kleine setting ontstaat ruimte voor rust en persoonlijk gesprek, in grotere setting is de gezelligheid en saamhorigheid duidelijk aanwezig.

Het is de kerstlunch, de vierde lunch die we organiseren in december. Er zijn 9 gasten en een groepje jonge vrijwilligers. De ruimte is mooi versierd, er is lekker eten, en er wordt een mooi verhaal voorgelezen. Eén van de mannen is plotseling geraakt; zijn ogen staan vol met tranen. Ik zie het en benoem het voorzichtig. 'Ik vertel je later wel waarom', zegt hij, 'als er niemand bij is'. Als ik hem een paar dagen later weer zie, schiet hij me aan. 'Ik zou je nog vertellen waarom ik opeens zo emotioneel was', zegt hij. 'Dit is de eerste keer in 40 jaar dat ik met kerst in een warme omgeving was, met lieve mensen en een mooi verhaal. Ik heb er zo van genoten, dankjewel'.

Naast deze wat meer georganiseerde zorg, probeer ik te doen wat ik kan doen in individuele situaties. Dat betekent dat ik aanbied wat ik heb of kan – het netwerk aan organisaties dat ik heb opgebouwd, contacten met kerken en anderen, de sociale vaardigheden die ik bezit, zelfs taal- of schrijfvaardigheden komen van pas. Zo heb ik toen een paar van de bewoners van de nachtopvang een lobby wilden beginnen bij de gemeente om aandacht te vragen voor hun situatie, hen ondersteund bij het leggen van contacten, het schrijven van brieven en het verwoorden van hun zaak op afspraken. Het netwerk dat ik heb, zet ik vooral



Stichting Straatpastoraat Hoorn

in voor doorverwijzingen of het vinden van concrete hulp. Het feit dat ik één dag in de week voor de Hulpverlening vanuit de Westfriese Kerken (HWK) werk, is hierbij een pré; het daar opgebouwde netwerk staat mij ook als beginnende straatpastor tot beschikking. Hierdoor weet ik al snel een plaatselijke kerk te vinden als er huisraad nodig is voor iemand, of werk ik samen met de HWK en het Hulpfonds Maatschappelijk Werk als er (financiële) nood is.

L, één van de bewoners van de nachtopvang, heeft een woning gevonden. Hij is er erg blij mee, maar maakt zich ook zorgen. L moet namelijk de huur en de borg voldoen, en ondanks het feit dat hij hard werkt, is dat een probleem. Via zijn netwerk en bij organisaties heeft hij al geprobeerd het bedrag bij elkaar te sprokkelen, maar het is hem niet gelukt. In de opvang komt hij naar me toe. 'Zou de kerk me niet kunnen helpen bij dit probleem?' Ik bespreek de situatie met L en zijn mentor, en neem contact op met mijn collega's bij de Hulpverlening vanuit de Westfriese Kerken. We bellen met de bewindvoerder, vinden een lokale kerk die bereid is een bedrag te lenen, en binnen een paar dagen is het probleem opgelost. Ik vraag L of hij nog meer nodig heeft, en weet op zijn vraag voor hem nog gordijnen te regelen. Als L is verhuisd naar zijn nieuwe woning ga ik bij hem op bezoek en trots laat hij me alles zien. De gordijnen hangen netjes voor de ramen.

Verbinding tussen straat, kerk en samenleving

De wereld van de straat staat vaak ver af van de normale gang van de samenleving. Het duurde een tijdje voordat ik door had wat de omgangsvormen en mores van de straat zijn. En nog is de wereld mij soms vreemd; ik verblijf erin maar maak er geen deel van uit.

Ik zit in de tuin van het Leger des Heils te praten met B.

We praten over een mevrouw die we allebei kennen en waar we ons zorgen over maken.

Ik had haar geholpen door wat eten voor haar te kopen, en B vond dat zo'n lief gebaar.

Als we uitgepraat zijn, geeft hij me een knuffel voor hij weg gaat.

'Esther, je doet zulk mooi werk, maar je weet wel dat we allemaal onze problemen hebben hè.

Je hoort nu wel bij ons, maar zorg alsjeblieft dat je niet zelf ook zo wordt'.

Juist omdat ik in beide 'werelden' sta, kan ik als straatpastor heel goed als brug fungeren. Op straat vinden mensen het fijn dat iemand die niet van de straat is, bij hen aanschuift. Ik luister anders, praat anders, denk anders. In de samenleving is het andersom goed om te vertellen over deze vaak onbekende wereld van de straat. Deze mensen horen immers ook gewoon bij de samenleving.

Om verhalen te delen kom ik dus regelmatig in kerken of bij organisaties om iets te vertellen over het Straatpastoraat en die onbekende wereld. Ik vind het belangrijk dat niet alleen ik iets vertel, maar dat ook de doelgroep zelf aan het woord komt. Het zijn immers hun verhalen, het is hun leven.

Soms is de stap (of de schaamte) echter te groot. Gelukkig heb ik twee goede contacten bereid gevonden om zo af en toe hun verhaal te komen doen, en dat doen ze heel goed!

Juist deze persoonlijke verhalen geven verdieping aan het beeld van dak- of thuisloosheid, geven het 'probleem' een menselijk gezicht. Iets soortgelijks gebeurt bij de lunches die plaatsvinden in het



Stichting Straatpastoraat Hoorn

Foreestenhuis in Hoorn. Daar is direct contact tussen bezoekers en vrijwilligers, wordt samen gegeten, gepraat en gelachen. Prachtige vormen van verbinding!

Een groep jongeren heeft geholpen met de kerstlunch. Ze hadden allemaal wat gekookt, hielpen met alles klaarzetten en aten gezellig mee. Als ik later één van hen tegen kom, vraagt ze me hoe het gaat met de mensen. 'Ik denk nog veel aan ze', vertelt ze me. 'Mijn leven is zo anders, het heeft zo mijn ogen geopend dat het leven ook zo anders kan zijn. Volgende keer help ik graag weer mee!'

Een goed netwerk en naamsbekendheid zijn belangrijk voor het Straatpastoraat om goed te kunnen functioneren. Daarom ga ik regelmatig op kennismakingsbezoek bij organisaties die ook met de doelgroep werken. Ook heb ik wel eens contact met mensen van de gemeente of de politiek. De contacten probeer ik zo veel mogelijk warm te houden. Omdat ik zo een groot netwerk heb opgebouwd, merk ik dat ik regelmatig een soort 'spilfunctie' heb; een spin in het web die mensen of organisaties aan elkaar kan verbinden en overal wel ergens mee uit de voeten kan. Het Straatpastoraat heeft verder regelmatig aandacht gekregen in de kerkblaadjes, tijdens kerkdiensten of andere bijeenkomsten, via interviews in krantjes of radio. Via de website en facebook probeer ik af en toe de volgers op de hoogte te houden van het reilen en zeilen van het Straatpastoraat.

Vooruitkijken naar 2017

Bij het schrijven van dit jaarverslag is 2017 al even gevorderd. Ik stel voor dit jaar bewust niet veel concrete doelen omdat ik heb gemerkt dat dit niet past bij de flexibele manier van werken die ik als straatpastor hanteer. Toch kan ik wel een aantal puntjes aanstippen die in de pen zitten.

De lunch die in december is gestart, zal in ieder geval tot aan Pasen worden voortgezet. In samenspraak met de doelgroep kijken we of we het daarna verder verlengen. Ook is het mogelijk om te kijken naar een andere manier van 'ontmoeting', bijvoorbeeld door maandelijks een dagdeel te plannen met elke keer een andere invulling. Ik denk aan een barbecue (die moet er volgens de bezoekers zeker komen!), een picknick of een spelletjesmiddag met high tea of alcoholvrije-borrel.

Vanuit Stichting De Koepel is een proces bezig om een inloophuis te starten in Hoorn. Het Straatpastoraat zou daarbij aan willen sluiten in de vorm van wekelijkse aanwezigheid van de straatpastor, het bundelen van kennis, mankracht en netwerk, een werkplek voor het administratieve werk van de straatpastor, en mogelijkheden voor de doelgroep van het Straatpastoraat om mee te doen met wat er gebeurt in de inloop. Het proces is nog volop in beweging, dus heel veel meer valt daar nu nog niet over te zeggen. Om mijn werk als straatpastor goed voort te kunnen zetten en vol te blijven houden, is het belangrijk om aandacht te schenken aan deskundigheidsbevordering en intervisie. Beide zijn in 2017 van start gegaan. Zo volg ik een cursus in de Presentiebenadering om wat ik doe in de praktijk beter te onderbouwen en begrijpen vanuit de theorie. Ook start er een intervisiegroep voor straatpastores, een plek om verhalen te delen en feedback te krijgen met pastores die het werk en het wereldje van binnenuit kennen.

Het allerbelangrijkste voor 2017 is echter dat het gewone dagelijkse werk dat ik als straatpastor mag doen, wordt voortgezet. Dat ook in 2017 de aandacht, zorg en verbinding de kern zal blijven van het Straatpastoraat. Dat wij vanuit het Straatpastoraat, vanuit de kerken, vanuit de samenleving barmhartig mogen zijn en blijven voor onze medemens die zich in een kwetsbare positie bevindt.



Stichting Straatpastoraat Hoorn

Esther Jeunink – Van Wieren
Straatpastor